

Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Weer thuis

Hanna (48):

Mijn moeder houdt van gezelligheid. Gelukkig maar, want ze kreeg veel kinderen: vijf van haarzelf en twee uit het gezin van haar zus, die jong overleed. Bij al die drukte voelde ze zich als een vis in het water. Terwijl mijn vader de hele week op het land werkte, bestierde mijn moeder met veel overgave het huishouden: de 'groten' moesten op tijd op en met een boterham naar school, de 'kleintjes' mochten in hun overall op het erf ravotten. Om twaalf uur stond er een grote pan met een heerlijk geurende maaltijd op tafel. Het huis was weer aan kant, de was hing buiten te drogen, vader schepte het eten op en moeder keek met een verzaligde glimlach de tafel rond. De gezelligheid was voor haar de slagroom op de taart.

Met pijn in haar hart zag ze ons één voor één vertrekken. Natuurlijk was ze blij als we 'een goede jongen' of een 'lief deertjen' hadden getroffen, maar het liefst had ze ons allemaal bij zich gehouden. Het grote huis werd zo leeg, vond ze. Als we er dan allemaal weer waren, met een verjaardag of met kerst, dan straalde ze als nooit tevoren. Die huiselijkheid miste ze erg zonder ons. Sinds mijn vader zes jaar geleden overleed, was het grote, lege huis helemaal een symbool van prachtige herinneringen die nooit meer zouden herleven.

Haar gezondheid ging achteruit en het huis werd steeds moeilijker te onderhouden. Maar verhuizen wilde ze niet. Zo'n gedoe, en bovendien: hier was het altijd zo gezellig geweest. Moest ze soms in haar eentje in zo'n kale seniorenflat gaan wonen? En dan een paar jaar later wéér verhuizen, naar een verpleeghuis? Nee, dat zag ze niet zitten. Maar vorig jaar kwam mijn broer enthousiast met een folder van Sensire aanzetten. Kleinschalig wonen, zou dat niet iets voor moeder zijn? Ze zou daar in een kleine groep kunnen wonen, met mensen die ook lichamelijke klachten hebben. Iedereen een eigen riant appartement, maar de huiskamer deel je met elkaar. Gezellig en huiselijk. Ze zou daar altijd kunnen blijven, want de zorg 'groeit mee' met de vraag van de bewoners.

Aarzelend besloot ze eens een kijkje te nemen. Drie maanden geleden is ze verhuisd, en het is alsof ze er al jaren woont. Laatst kwam ik langs, rond etenstijd. Mijn moeder had samen met een vrijwilligster gekookt en haar 'buren' genoten zichtbaar van de maaltijd. Met een verzaligde glimlach keek mijn moeder toe. Ze is weer helemaal thuis.

Delen via:     

Zorg in uw
buurt?



Postcode / plaats

→ Zoeken

Direct naar:

- [Dementie](#)
- [Diabetes](#)
- [Astma en COPD](#)
- [Parkinson](#)
- [Beroerte](#)
- [Oncologie](#)
- [Hartfalen](#)
- [Voeding en dieet](#)
- [Antroposofische zorg](#)
- [Wondzorg](#)
- [Chronisch moe of pijn](#)
- [Veilig gevoel thuis](#)
- [Mantelzorgers en vrijwilligers](#)

Onze diensten

Thuiszorgwinkel
Maatschappelijk werk
Palliatieve zorg
Huishoudelijke hulp
Thuiszorg
Meer

Veelgestelde vragen

Waar is een thuiszorgwinkel bij mij in de buurt?
Waarvoor kan ik terecht bij maatschappelijk werk?
Is palliatieve zorg hetzelfde als stervensbegeleiding?
Meer

Contact met Sensire

Waar kunt u ons vinden?
Over Sensire
Werken bij Sensire
De cliëntenraad
Privacy en klachtenregeling

Samen en
persoonlijk

Sensire



Bel direct **0900 8856**

Bel direct **0900 9864**