



Zorg voor jong en oud dichtbij en vertrouwd

Ook mooi zonder merkkleding

Erik (34):

Ik heb nooit goed met geld leren omgaan. Soms neem ik dat mijn ouders kwalijk. Vooral mijn moeder heeft er een handje van geld uit te geven dat ze niet heeft. Toen ik nog klein was leidde dat al regelmatig tot problemen. Mijn moeder vond het zielig als mijn broertje en ik niet, net als onze klasgenootjes, op de nieuwste Nike Air Max konden lopen. Dus kocht ze van het geld van mijn vader twee paar Nike Air Max. En dan maar meteen een stoere Kappa-jas erbij. En vooruit, een paar nieuwe spelletjes voor onze Nintendo.

Mijn moeder werkte zelf niet. Halverwege de maand was het geld van mijn vader op. En ja, dan moest ons schoolreisje nog betaald worden. Ik weet nog hoe rottig ik me voelde toen mijn juf van groep 5 me eens apart nam om te vragen waar dat geld toch bleef. Had ik het soms zelfs opgemaakt?

Toen ik achttien was, wilden mijn ouders een nieuwe auto kopen, maar ze konden geen lening meer afsluiten. Ik wel. Dus vroeg mijn moeder of ik dat geld niet voor hen wilde lenen. Van wat er overbleef, zou ik zelf ook een auto kunnen kopen. Een auto! Als eerste van mijn vrienden! In mijn jeugdige overmoed ging ik akkoord.

De afgelopen vijftien jaar heb ik daarvoor de prijs moeten betalen. Aanvankelijk ging het allemaal nét: de lening aflossen en mijn gezin onderhouden. Maar door de crisis is het leven veel duurder geworden. In een paar maanden tijd is de situatie hoog opgelopen. Rekeningen belandden ongeopend in een bureaula. Ik bestelde zo veel mogelijk via internet, zodat ik niet meteen hoefde te betalen. Op een gegeven moment hadden we zelfs een huurachterstand van drie maanden.

Mijn ouders, die inmiddels in de schuldsanering zitten, waren mijn schrikbeeld. Dus heb ik hulp gezocht. Budgetbegeleiding van Sensire maatschappelijk werk. Ik kreeg een budgetcoach, Elfriede, een opgeruimde dame die me heeft geholpen een administratie op te zetten. We hebben samen kritisch gekeken naar onze vaste lasten en andere uitgaven. Waar kunnen we in snijden? Wat is echt noodzakelijk? Elfriede kwam bij ons thuis, maar we hebben ook veel contact gehad via internet. Daardoor hing er niet zo'n 'zware' sfeer omheen.

Onze schulden zijn nu bijna weggewerkt. We leven sober, maar dat maakt me niet uit. Het belangrijkste is dat ik weer zelf de controle heb. Dat ik me niet, net zoals mijn moeder, door verkeerde motieven laat leiden. Mijn kinderen zien er prachtig uit, ook zonder merkkleding!

Delen via:     

Zorg in uw buurt?



[Zoeken](#)

Direct naar:

- [Dementie](#)
- [Diabetes](#)
- [Astma en COPD](#)
- [Parkinson](#)
- [Beroerte](#)
- [Oncologie](#)
- [Hartfalen](#)
- [Voeding en dieet](#)
- [Antroposofische zorg](#)
- [Wondzorg](#)
- [Chronisch moe of pijn](#)
- [Veilig gevoel thuis](#)
- [Mantelzorgers en vrijwilligers](#)

Cookie-instellingen

Onze diensten

- Thuiszorgwinkel
- Maatschappelijk werk
- Palliatieve zorg
- Huishoudelijke hulp

Veelgestelde vragen

- Waar is een thuiszorgwinkel bij mij in de buurt?
- Waarvoor kan ik terecht bij maatschappelijk werk?
- Is palliatieve zorg hetzelfde als...

Contact met Sensire

- Waar kunt u ons vinden?
- Over Sensire
- Werken bij Sensire
- De cliëntenraad

Samen en persoonlijk

Sensire

