

## **Integreren in Boazum (2) – De eerste maanden**

*Arnaud Bom en Antje Visser*

**Vorige keer las u dat wij verhuisd zijn van de Wallen naar de Dokter Miedemastrjitte. Van de crimineelste straat van Amsterdam naar de veiligste gemeente van Nederland. Dit keer vertellen we wat over onze eerste maanden in Friesland. Wordt het een lange, saaie winter of dompelen we ons onder in het dorpsleven? Lees snel verder in het spannendste feuilleton van Boazum...**

De eerste weken na onze verhuizing komen er elk weekend vrienden of familieleden langs en we geven een geslaagde housewarming. Mensen ervaren zo'n uitstapje naar Friesland als een soort minivakantie waarin ze een frisse neus halen en weer eens een schaap zien. Om te zorgen dat onze vrienden vooral terug blijven komen, koken we regelmatig uitgebreide viergangenmenu's, met gebakken suikerbrood met ijs als Fries toetje.

### **Groet!**

Doordeweeks is het rustig: werken, verhuisdozen uitpakken, films kijken. Elke middag maken we een wandeling rond de kerk. We zijn heel tevreden met de voordelen van ons nieuwe huis, zoals een aparte werkruimte (beter dan een gordijn in de woonkamer), de afwasmachine, de logeerkamer en de open haard. Ook is het prettig dat we niet meer elke dag drie trappen op en af hoeven met kind en kinderwagen. Onze Opel Astra voor de deur betekent puur geluk; in het centrum van Amsterdam was dat onmogelijk geweest.

Het eerste advies dat we krijgen als we in Boazum wonen is om mensen te groeten. Dat is even wennen, het voelt een beetje raar, maar we doen het braaf en zo nu en dan hebben we een kort praatje op straat. Al snel realiseren we ons dat we de taal zullen moeten gaan leren. We stemmen de autoradio af op *Omrop Fryslân* en besluiten na de zomer met een cursus Fries te beginnen.

### **Postpakketjes**

Soms bellen er kinderen bij ons aan, die vervolgens heel hard wegrennen. De woonkamer van ons huis bevindt zich op de eerste verdieping, dus we zien hoe ze opgewonden zitten te giechelen achter de auto van de buren. De contacten met onze mede-Boazumers zijn verder beperkt. Af en toe nemen we een postpakketje aan en soms komt er iemand aan de deur voor een goed doel. We geven maar flink wat geld, in de hoop dat mensen daardoor denken dat we sympathiek zijn.

Rond Koninginnedag komt er verandering in onze situatie en begint ons integratieproces echt. Onze buren kennen we al een klein beetje; als wij er niet zijn geven ze onze kat Arthur te eten. Als we vragen wat er zoal gebeurt in het dorp, adviseren overburen Jan en Astrid ons om op de vrijdag voor Koninginnedag naar de Boazumer Mjitte te komen. Ook zouden we de beginnerscursus kaatsen kunnen overwegen.

### **De Boazumer Rammen**

Op de bewuste vrijdag twijfelt Arnaud tot het laatste moment. Hij is een beetje moe van een week werken en Antje is in Amsterdam voor een verjaardag. Gaat hij echt in zijn eentje naar een eenakter in het Fries en een optreden van een mannenkoor dat luistert naar de naam 'Boazumer Rammen'? Ja, vooruit dan maar! Lees volgende keer hoe dat verloopt en wat onze eerste indruk is van het kaatsspel.