

## **Integreren in Boazum (1) – Even voorstellen**

*Arnaud Bom en Antje Visser*

**Veel vrienden verklaarden ons voor gek toen wij naar Boazum verhuisden. We hadden ruim acht jaar in Amsterdam gewoond – de laatste drie jaar midden op de Wallen. Ons zoontje groeide op tussen de Engelse toeristen, dames van lichte zeden en volle terrassen met yuppen en studenten. En dan nu opeens koeien, kaatsers en boeren in Friesland. Is die overgang niet te groot?**

In de volgende *Doarpsskille* vertellen we wat over onze eerste maanden in Boazum, maar nu stellen we onszelf eerst netjes voor. Wij zijn Antje Visser (30) en Arnaud Bom (30), de ouders van Siebe (2). Sinds 2 januari wonen we in 'It Heeche Hûs' op de Dokter Miedemastrjitte 4. Siebe krijgt, als alles goed gaat, begin januari een broertje.

### **Fries bloed**

Anders dan de namen Antje en Siebe doen vermoeden, hebben wij geen Friese achtergrond. Antje groeide op in Zaandam en Arnaud in Zeist. Door Antjes aderen stroomt wel een klein beetje Fries bloed: achterneven en achterooms van haar wonen op Ameland en haar voorouders uit de 18<sup>de</sup> eeuw kwamen uit Wierum (bij Holwerd). Een klein beetje Fries bloed dus, maar beslist niet genoeg om haar een Friezin te noemen. Import, dat zijn we.

Toen Antje in verwachting was van Siebe, konden wij nog niet vermoeden dat wij in Boazum terecht zouden komen. We vonden Siebe gewoon een leuke naam, lekker fris. Niet veel mensen in Amsterdam heten zo, dus wij dachten origineel te zijn. Overigens zeggen wij Siebe, maar u mag hem ook gerust Siéééébe noemen.

### **Reclameblok**

Wij hebben elkaar in Amsterdam leren kennen, waar wij allebei studeerden, filosofie (beiden), literatuurwetenschap (Antje) en kunstacademie (Arnaud). Geen studies zijn waar je direct rijk mee zult worden, ze vallen eerder onder het kopje 'linkse hobby's'. Om toch kans te maken op een succesvolle carrière hebben we tijdens onze studententijd een bedrijfje opgezet: PgUp Tekst.

Met PgUp Tekst verdienen wij nu samen onze boterham. Wij werken aan huis – daardoor konden we ook zo makkelijk naar Boazum verhuizen. Ons werk bestaat uit het schrijven en corrigeren van teksten voor overheidsinstanties, tijdschriften en bedrijven: van folders tot webteksten, van rapporten tot interviews en van boeken tot persberichten. Naast onze commerciële opdrachten heeft Antje een roman geschreven, *De vrijwilligster*, die sinds april vorig jaar in de boekwinkels ligt. Tot zover dit reclameblok.

### **Eenzaam?**

Per toeval – via Funda – belandden we in Boazum. We waren nieuwsgierig naar het dorpsleven, maar ook een beetje bang. Zullen er wel mensen langskomen of worden we eenzaam en ongelukkig? Pesten de Boazumers ons weg omdat we 'Hollanders' zijn? En waarom wordt het huis maar niet verkocht? Zijn er soms lastige burens of lekt het dak? Gelukkig hadden we een huurcontract voor een jaar. Als het experiment mislukte, konden we altijd nog in een vinexwijk in Zaandam gaan wonen.

De mensen van de *Doarpsskille* waren een van de eersten die bij ons op de Dokter Miedemastrjitte aan de deur kwamen. Toen ze hoorden dat we voor ons werk teksten maken, vroegen ze ons gelijk om ook eens een stukje voor hen te schrijven. Het heeft even geduurd, maar om het goed te maken, schrijven we nu een heus vervolfeuilleton over onze integratie in Boazum. Lees volgende keer verder over belletjetrekkende kinderen, de voordelen van een Opel Astra voor de deur en Arnauds kennismaking met de Boazumer Rammen.