

Gezellig voor even

Mevrouw De Gooijer:

Oh oh, wat is het altijd gezellig in de zomer met mijn vakantiehuizen. Mijn vaste verzorgende Tineke – een dijk van een vrouw, we kennen elkaar van haver tot gort – is dan op vakantie en ik krijg een vakantiekracht over de vloer. Elk jaar zijn het weer anderen en elk jaar zijn het vooral jonge meiden (één keer een jongen) die een opleiding in de zorg doen en een centje bij willen verdienen om op vakantie te kunnen.

En wat een lol hebben we dan. Eindeloos kletsen, want ik wil alles weten over hun leven: hoe brengen ze hun weekend door? Gaan ze op zaterdag uit? Hebben ze al een vriendje? Sporten ze ook? En die meiden maar vertellen: ja hoor, uitgaan doen ze alláng, meestal in Doetinchem, en dan laten ze zich thuisbrengen door de jongens uit het dorp. Soms hebben ze een vriendje, maar heel lang duurt dat vaak niet. De één voetbalt, want dat doen meisjes tegenwoordig ook, de ander hockeyt, en dit jaar had ik er een die turnt op hoog niveau.

We schieten wel slecht op. Ja, dat is mijn eigen schuld hoor! Die meiden willen graag werken, maar ik leid ze telkens af. Ach, kom toch nog even zitten, ik vind het zo leuk om te horen... Ik zet koffie, thee en koekjes op tafel en vraag gretig door. Eventjes waan ik me weer een meisje van achttien. En dan vertel ik hoe dat vroeger allemaal ging: toen ik achttien was, werkte ik fulltime bij een gezin in de huishouding en was ik stiekem verliefd op de oudste zoon, die helaas al verloofd was met de dochter van de burgemeester. Een jaar later ontmoette ik op de kermis in het dorp Dirk, die een bos rozen voor me won met een schietspel. Met hem trouwde ik uiteindelijk.

Na vier weken is Tineke weer terug. Niemand kan zoveel dingen tegelijk doen als Tineke. Tijdens de douchebeurt hebben we het over de vakantiekrachten die haar vervangen, met het aantrekken van mijn steunkousen over haar vakantie naar Zuid-Frankrijk en tegen de tijd dat ik helemaal aangekleed en wel aan het eten zit, zijn we allebei weer helemaal bij. Zo gezellig voor even, die vakantiekrachten, maar er gaat niets boven mijn eigen Tineke!

Delen via:

Zorg in uw buurt?



[Zoeken](#)

Direct naar:

- [Dementie](#)
- [Diabetes](#)
- [Astma en COPD](#)
- [Parkinson](#)
- [Beroerte](#)
- [Oncologie](#)
- [Hartfalen](#)
- [Voeding en dieet](#)
- [Antroposofische zorg](#)
- [Wondzorg](#)
- [Chronisch moe of pijn](#)
- [Veilig gevoel thuis](#)
- [Mantelzorgers en vrijwilligers](#)

Cookie-instellingen

Onze diensten

- Thuiszorgwinkel
- Maatschappelijk werk
- Palliatieve zorg
- Huishoudelijke hulp

Veelgestelde vragen

- Waar is een thuiszorgwinkel bij mij in de buurt?
- Waarvoor kan ik terecht bij maatschappelijk werk?
- Is palliatieve zorg hetzelfde als...

Contact met Sensire

- Waar kunt u ons vinden?
- Over Sensire
- Werken bij Sensire
- De cliëntenraad

Samen en persoonlijk

Sensire

